

ZEEENYMPH

Chiffonier. - Zeeenymph. - 452-363 1039
the "spirit of the Day"
Bedding & via de Victoria. Buttons
Kap. L.F. Groote van Rossem. 11861
1900 mes in de Victoria via Victoria.
Later. Naar weg. Maart. - Bande.
1923 een sleep verloedigd en dat ontgaan.

No 636

636

see "Spirit of the day"



Nº 636

"Feeonymph."

etc. "Spirit of the day"

Reedery L.t Hoen & Co Rotterdam.

"Zeenymph" bark, ex "Spirit of the Bay", later "Bamle" (zie foto) Geboemd in 1859 te Belfast (N.Amerika, staat Maine) door den scheepsbouwmeester

Het werd van eikenhout gebouwd, en ging gela den 16 voet diep. Groot 797 reg. ton. Na een QDFT 1872 aangekscht door bovengenoemde reedery. gevoerd door Kapt. P. Vitrunga Coulon.

1876 " " " A. Behrens.

1882 " " " G. Green Jz.

1886 geveild te Rotterdam en aangekocht door de

Reedery W.S. van den Wetering te R.Dam voor f4000 (26 Oct.) en gevoerd door Kapt. J. de Groot

1890 geveild te Rotterdam en verkocht naar Noorwegen, en herdoopt in "Bamle".

Na vele jaren opgeleggen te hebben na den eerlog van 1914, is het schip verkocht aan de sleepers in 1928. Voor het gesloopt zou worden capseisde het en zank in de haven.

R.Dam 27 mei (1877) Volgens heden ontvangen telegram in date Soerabaja ~4 mei was het barkschip "Zeenymph" Kapt. Vitrunga Coulon den 7de dezer, na een reis van 102 dagen te Macassar aangekomen.

R.Dam 14 Oct. (1875) Volgens bij de reedery ontvangen telegram is het Ned. barkschip "Zeenijmph" Kapt. Vitrunga Coulon, na een reis van 103 dagen te Macassar aangekomen.

R.Dam 7 Febr. (1876) Volgens heden ontvangen bericht van Kapt. Vitrunga Coulon voerende het barkschip "Zeenymph" bevond hij zich 13 Jan. bij St. Helena, heb bende toen 52 zeildagen van Macassar. Alles wel aanb.

R.Dam 15 Oct (1876) Volgens hedenmiddag ontvangen telegram via Soerabaja, was het barkschip "Zeenijmph" Kapt. Behrens, na een reis van 102 dagen te Macassar aangek.

R.Dam 29 Oct. 1877. Volgens heden ochtend bij de reeder ontvangen telegram via Soerabaja, was het barkschip "Zenijmph" Kapt. Behrens, na een reis van III dagen te Macassar aangekomen.



